

Verslag Engelandreis

RJK

zaterdag 2 mei 2015

Een drie kwartier eerder dan oorspronkelijk gepland staan de vier busjes in slagorde opgesteld langs de Kapel.

Wegwerkzaamheden tussen Gent en Oostende (vertraging: drie kwartier) hebben ons op het laatste moment doen besluiten toch eerder weg te gaan. Geen onverstandige keuze, zo blijkt bij Lelystad (omleiding) en Breda (file). Desondanks zit de sfeer er, mede door het prachtige weer en de gezellige mensen, goed in deze zaterdagochtend.



Niemand schijnt ook maar enige vorm van ochtendhumeur te kennen. Het neemt niet weg dat even ten noorden van Breda de dorst naar cafeïne erg groot is en dringend moet worden gelenigd

Daarna volgt file op file met als hoogtepunt inderdaad de wegwerkzaamheden richting de Belgische kust.

Om kwart voor drie melden we ons bij een allervriendelijkste meneer om in te checken voor de overtocht. Ook de Franse douane haalt een hele serie vriendelijke woorden uit de kast. We verstaan hem en weten zelfs iets zinnigs terug te zeggen. Daarna volgt de Britse douane. Die is ietsje pietsje nauwgezetder dan zijn Franse collega. Na wat strenge vragen moet iedereen stuk voor stuk uit de bus en zijn (en in twee gevallen haar) gezicht laten zien voor het loket. Gelukkig is alles in orde en een kleine twintig minuten later staan de vier busjes gebroederlijk achterelkaar in de juiste rij te wachten op de boot.



Verslag Engelandreis

RJK

zaterdag 2 mei 2015

De tijd wordt gedood met een (heel klein) balletje. Sommigen doen een poging paal zitten en uiteindelijk wint de kuddegeest het en klontert iedereen bij elkaar. De omheining van het parkeerterrein doet overigens sterk denken aan de luchtplaats van een gevangenis.



Dan komt de rij auto's langzaam in beweging en vult de buik van het schip zich met van alles en iedereen. Echt druk op de boot is het niet. In kleine groepjes zwermen de jongens over de boot uit en verkennen alle hoeken en gaten. Zeelucht maakt echter hongerig en al gauw gaan de eerste patatjes naar binnen: een klein voorproefje op het diner 's avonds, want dat duurt nog even. Iedereen doet zijn en haar ding.



Vanaf de boot is het maar een uurtje rijden naar het Youth Hostel. Na een korte incheck kan iedereen naar zijn kamer en begint het grote inrichten.

Verlag Engelandreis

RJK

zaterdag 2 mei 2015



Niet veel later worden we aan tafel geroepen voor het diner. Een heerlijk soepje (waarvan we de naam niet hebben verstaan en waarvan we de smaak ook niet kunnen benoemen, maar wel lekker is) met brood. Sommige van de kleinste jongetjes (ik noem even geen namen) stiefelen richting de keuken voor een tweede bordje.

Daarna volgt een stuk pizza met patat, vergezeld van een frisse salade. Niet iedereen is hiervan gecharmeerd, maar met enige lichte dwang verdwijnen er toch wat groene blaadjes tussen de lange tanden (we noemen geen

namen). Daarentegen zijn ook hier weer kleine jongetjes die voor rondje twee naar de keuken lopen (inderdaad: geen namen). De derde gang bestaat uit een stukje heerlijke citroentaart. Om je vingers bij op te eten.

De pingpongtafel ontmoet zijn spelers voor de komende dagen en is daarmee het lijdend voorwerp van heerlijk vertier. De jongste garde is als eerste aan de beurt om de pyjama aan te trekken. Het effect van voorlezen is zichtbaar: oogjes worden glazig en zoeken een punt in een onbekende verte. De fantasie laat de werkelijkheid vervagen en brengt zoete dromen naar boven

Ook de oudere jongens laten zich vrij eenvoudig richting hun kussen en matras dirigeren. En niet veel later kunnen de mensen van boven de twintig zich wijden aan de evaluatie van de dag, het leven en andere belangrijke en minder belangrijke zaken. De Prosecco smaakt in Engeland goed

De luijkes gaan uiteindelijk bij iedereen dicht en de wolkjes boven Engeland gaan voorzichtig open. Dag 1 is voorbij; op naar Dag 2

