

Zeldzaam goed

Woensdag 1 mei, dag van de arbeid. Voor het RJK viel er die dag niet veel te “arbeiten”, want het was onze vrije dag, waarop niets moest en veel mocht. Tegen het eind van de ochtend werd (voor de verandering) een bezoek gebracht aan Cambridge. De weersomstandigheden waren ons zeer gunstig gezind. Veel zon, niet teveel wind en een aangename temperatuur. Voor wat we dit jaar tot op heden waren gewend, was het weer zeldzaam goed.

Nadat we in groepjes uiteen gingen om souvenirs te kopen voor onszelf, vriend, vriendin, vader, moeder en/of anderen, verzamelden we ons om 14:30 uur voor de “entrance of King’s College”. We maakten ons op voor een evensong in King’s College Chapel, welke tevens live werd uitgezonden op BBC radio 3. De jongens en mannen van King’s College werden hierbij ondersteund door het Cambridge University Chamber Orchestra.

Nadat twee (te) laat (op)komende trompettisten genadeloos, maar volkomen terecht op hun nummer werden gezet door de dirigent, kon de evensong beginnen. Het werd een gedenkwaardige. Preces and Responses die boeiden van “And our mouth...” t/m “Amen”. Een door Cleobury himself bewerkte psalm die stond als een huis, waarbij elke tekstnadruk duidelijk viel te onderscheiden en waarbij de tekstuele afsluitingen feilloos gelijk waren. Wat een zeggingskracht, wat een power en wat een discipline: zeldzaam goed en een voorrecht om er bij aanwezig te zijn geweest.

Nagenietend in de busjes keerden we tegen het begin van de avond terug in Milton Keynes, alwaar zich het volgende hoogtepunt aandiende. Onze fantastische koormoeders Gineke en Sonja, bijgestaan door keukenprinsen Sytsma en Te Wies Sr. zorgden voor een fantastisch avondmaal: macaroni traditionale met heel veel komkommer! Zeldzaam goed, zeldzaam lekker! Na het eten werd de dag van de arbeid toch nog enigszins eer aangedaan, want de “oudere jongeren” werden vriendelijk doch dringend verzocht de afwas voor hun rekening te nemen. Dit ging hen overigens zeldzaam goed af.