

BOYS TO BRITAIN

Zaterdag 27 april

Iedereen was vroeg in Roden, voor sommigen was het iets te vroeg. Bijvoorbeeld Olivier Kemler die in plaats van 6:40 al om 5:40 aanwezig was. De tenoren jubelden elkaar zoals gewoonlijk toe met hun: “haaaaaai”. De koffie stond warm, en iedereen stond al klaar om te vertrekken.

We willen nog een speciaal bedankje doen aan onze welgeliefde ouders die al heel vroeg voor ons klaarstonden om ons naar Roden te brengen.

Eenmaal op weg begonnen de opsommingen al over hoe geweldig het allemaal wel niet ging worden in Engeland, en wat voor eten we allemaal zouden krijgen. De reis liep verder voortreffelijk. Bij de eerste stop kwam de koffie en de kruidkoek al uit de busjes. Na die stop reden we in een keer door naar Duinkerke.

Daar eenmaal aangekomen gingen we inchecken en moesten we allemaal ons mooie gezicht even laten zien aan de controleurs zodat die zeker wisten dat niemand toevallig illegaal meeinging. Gelukkig is de wiet ook door douane gekomen, wat wel even spannend was, want anders was de reis heel anders verlopen (dit is een grapje). Maar natuurlijk eind goed al goed, en we konden de boot op. Op de boot genoten we van het fantastische uitzicht over de zee, en gingen we even “zweven” zoals ze dat ook op de Titanic deden. Dit hadden we beter niet kunnen doen want de boot zonk, vermoedelijk door de tenoren (ook dit is een grapje). De bootreis verliep gelukkig voortreffelijk. En toen (dit is voor Jochem omdat we moesten laten weten dat dit geschreven is door jongens) kwamen we aan in Engeland, en reden we verder richting Milton Keynes, aan de linkerkant van de weg. Even een tussenstop bij de M van Mc Donalds, om onze hongerige magen te vullen. Daarna reden we weer verder naar onze eindbestemming, en maakten we kennis met onze slaapkamers. Toen was het: “Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, Roder Jongenskoor, ga maar gauw” (behalve natuurlijk voor de tenoren...)

Zondag 28 april (6:00)

Zondag was iedereen al vroeg wakker, iedereen van kamer 7 (de middelbare-school jongens) was om 6:20 al wakker vanwege de grootte hoeveelheid licht die in de kamer scheen. Dit was wel vervelend omdat we niet bepaald vroeg gingen slapen. om 8:30 stond het ontbijt klaar (worstjes, spek, ei, aardappel kroket, croissant, jam, witte bonen in tomatensaus, thee, melk, sinaasappel sap etc.) Toen we allemaal vol zaten begonnen we rond 10:00 te repeteren in de “Dining Room” waar we ook hadden ontbeten. Daarna hadden we nog wat vrije tijd om te doen wat we wouden. De “kleine” jongens gingen op het veld hier vlakbij en in de tuin voetballen en andere spellen

doen. De “oudere” jongens gingen in de kamer praten en lachen. Om 12:00 ging iedereen naar de tuin om te lunchen, een paar mannen, meneer Te Wies en Sonja waren de broodjes aan het smeren met de grootte hoeveelheid beleg dat de jongens hadden meegenomen. Na de lunch stapten we in de auto, onderweg naar Cambridge ging alles goed. In de Great Saint Mary’s Cathedral was alles anders dan 2 jaar geleden. Overal verbouwingen en bezigheden. Het grootste probleem was dat er geen WC was in de kerk dus we moesten een eindje lopen om naar een openbare WC te kunnen. Het concert ging erg goed, het was wel jammer dat het grootste deel van het publiek ouders waren en door de verbouwing was de akoestiek ook niet heel erg aanwezig, maar wel mooi om te zien dat onze ouders ons altijd steunen. Voor het concert gingen we Pizza eten in de kelder van Don Pasquale. Om 18:30 begon de evensong en het was rond 19:30 afgelopen. Om 22:00 lag iedereen alweer in bed en de “kleine” jongens slapen, het kostte wat moeite maar uiteindelijk besloten de “grote” jongens ook te gaan slapen.